

Allereerst een verontschuldiging. Het spijt ons dat we deze open brief moeten schrijven. Laat het duidelijk zijn dat de inhoud van deze brief dan ook totaal niet slaat op u als persoon, maar louter te maken heeft met uw uitspraken in het onderwijsdebat van vorige week en uw optreden binnen ons geliefde primair onderwijs. Een sector waar het water bij menigeeen aan de lippen staat en er dagelijks collega's verzuipen. Wij trekken aan de noodrem.

Nu al worden dagelijks kinderen naar huis gestuurd omdat er geen leerkracht te vinden is of ze worden verdeeld over andere klassen. Op verschillende plekken worden doorkijkjes naar volgende schooljaren gepresenteerd waarbij er simpelweg geen leerkrachten te vinden zijn voor honderdduizenden kinderen. In 2025 moeten er uit het niets 15000 collega's bijgetoverd worden, terwijl de aanmeldingen op de pabo's teruglopen en ons vak er slechter voor staat dan ooit. Eén op de vijf collega's zit thuis met een burn-out, is er net van terug of hikt er tegenaan. Hiermee zijn we absolute recordhouder van Nederland. Het is vijf voor twaalf!

Vorige week waren wij samen met 700 collega's aanwezig bij het debat omtrent de werkdruk in het primair onderwijs. Uw uitspraken tijdens het debat hebben nogal wat losgemaakt. Met een opmerking over de 'zwaarte' van ons beroep en uw miskleun over 'een klas met pubers' riep u de hoon over uzelf af. Uw minachting en miskenning van het primair onderwijs zijn schokkend en weerbarstig. In een prettig, maar pittig persoonlijk gesprek nam u deze woorden niet terug, terwijl wij vroegen om verontschuldiging en rectificatie. En dat nadat u 4,5 jaar als hoogstverantwoordelijke hebt mogen rondlopen in ons prachtige vak. Heeft u überhaupt een idee hoe de verhouding tussen het PO en het VO is? Een gelijkwaardige opleiding, een gelijkwaardige titel, een gelijkwaardige verantwoordelijkheid en een gelijkwaardige bijdrage aan het funderend onderwijs in Nederland. Waarom dan geen gelijkwaardig salaris?

Wij doen u daarom nederig, maar met klem, het volgende voorstel. Neem alsnog uw woorden terug waarin u 120000 collega's schoffeert. Een verontschuldiging en rectificatie, gevolgd door een herkenning van de problematiek en erkenning voor de aangedragen oplossingen uit de gehele sector: Een eerlijk salaris en minder werkdruk. Als u ook deze kans laat schieten, zullen wij een nadrukkelijk beroep op u doen om het onderwijsstokje door te geven. De onderwijsramp die het lerarentekort met zich mee zal brengen is groter dan u en uw positie, het is tijd om uw struisvogeltactiek achter ons te laten. Uw oplossingen passen niet bij onze problemen. Wacht dan de formatie ook niet af, maar laat nú zien dat u het primair onderwijs serieus neemt. Voor ons, voor onze collega's, voor de gehele sector, maar vooral voor de 2 miljoen kinderen en hun ouders die ons en ons onderwijs wel op waarde weten te schatten.

Met vriendelijke groet namens PO in actie,

Jan van de Ven, Thijs Roovers, Paul de Brouwer, Brenda Benne-Saleh, Desiree Vuijk, Atke Wegerif, John Bloemscheer, Mark Mieras en Esther van der Knaap